



Acteurs, muzikanten, dansers of soapsterren: steeds vaker kiezen bekende kunstenaars voor De Baarsjes als woon/werkplek. Wat trekt hen? Zangeres, actrice en kleinkunstenaar Ricky Koole legt uit.

Foto: Jessie Hillebrand

BEROEMD IN DE BAARSJES: RICKY KOOLE

Ricky Koole is net terug uit Jordanië voor een tv-programma en toerde deze winter met een verhalen- en liedjesprogramma door het land, samen met Leo Blokhuis. Binnenkort vertrekt ze naar Zuid-Afrika om een film op te nemen.

Waarom ben je in De Baarsjes gaan wonen?

'Het is net als met veel andere jonge artiesten, die zijn allemaal niet rijk. Het ziet er wel glamorous uit, maar je verdient er niet heel veel geld mee. Vijf jaar geleden kon ik een huis kopen in Oud-West, met een balkon waar je net een vuilniszak op kwijt kon. In De Baarsjes heb ik een huis met een tuin. Toen dacht ik: De Baarsjes??? Maar het is enorm vooruit aan het gaan. Ik vind het leuk om in een wijk te zitten die in opkomst is. Ik ken collega's die in Watergraafmeer wonen, maar dat is zo'n eind fietsen naar het centrum. Ik ben er in vijf minuten.'

Minpuntje?

'Ik ben blij dat ik hier woon, maar ik heb wel last van containers waar afval bij staat. Het is zó goed geregeld in De Baarsjes, en dan zetten mensen het er gewoon naast!'

Waar doe je inspiratie op?

'Ik wandel elke dag met mijn hond. Dat zijn de momenten waarop ik nadenk over "hoe nu

verder". Meestal doe ik dat in het Rembrandtpark (dat aan De Baarsjes grenst). Het kan daar zo ontzettend stil zijn. Heerlijk.'

Wat is je favoriete plek?

'Ik ben blij met café Edel, dat voor mij op loopafstand is. Veel leuke collega's "van over de brug" komen hier naartoe. En ik heb veel van mijn interviewafspraken bij Edel. Het is er lekker ruim en niet te druk.'

Wat mis je nog?

'De Utrechtse straat. Die mag hier zo helemaal naartoe. Leuke kledingwinkeltjes, cadeauwinkeltjes, goede restaurants en Concerto. En ik zou nog wel iets willen waar je op zondagmiddag gezellig met je krantje kunt zitten en goed verzorgde broodjes kunt eten. Een plek met veel licht en een romantische uitstraling.'

Wat zijn je plannen voor de toekomst?

'Op de parade ga ik iets doen met Bob Fosko en Frank Lammers. En op de heropening van de schouwburg in Haarlem speel ik in een familievoorstelling. Volgend jaar komt er, wegens succes, een reprise van de voorstelling met Leo Blokhuis. Daarvan is net een cd uit. Die is te bestellen via mijn site:

www.rickykoole.nl.